

# Reader 1: Hoe bestudeer je de profetieën?

Door David van Wijck

## Belang van profetie

“Veracht de profetieën niet.” (1 Thess. 5:20)

“**Heel de Schrift is door God ingegeven** en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, **tot elk goed werk volkomen toegerust.**” (2 Tim. 3:16-17)

“En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! **Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!**” (Luk. 24:25)

“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en **u doet er goed aan daarop acht te slaan** als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” (2 Pet. 1:19)

“**Zalig is hij die leest** en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Opb. 1:3)

---

## Ons probleem met Bijbelstudie

- Excuses: Te jong, niet slim genoeg, niet genoeg tijd.
  - Bril van onze opvoeding, de leer van onze kerk, onze cultuur en emoties.
  - Gebrek aan context. We lezen alleen wat ons aanspreekt.
- 

## Hoe doe je Bijbelstudie?

*OBT-methode:*

**Observeren:** Wat staat er?

**Begrijpen:** Begrijp ik wat er staat?

**Toepassen:** Wat kan ik ervan leren en gebruiken?

### 1. Observeren

- Lezen
- Nog een keer lezen, maar dan anders (andere vertaling, samenvatten, structureren, in eigen woorden overschrijven)
- Vragen stellen aan de tekst

### 2. Begrijpen

- Antwoorden zoeken op vragen in context:
  - o Omliggende verzen

- Hoofdstuk
- Boek
- Boeken in zelfde tijd
- Complete Bijbel (Schrift met Schrift vergelijken, eerste vermelding van een woord)
- Schrijver en geadresseerden
- Antwoorden zoeken op vragen in naslagwerken

### Gratis tools waarmee woorden in grondtekst (strongs) op te zoeken zijn

- E-sword (software)
- [www.biblehub.com](http://www.biblehub.com)
- Blue Letter Bible (app)

### 3. Toepassen

Wat kan ik toepassen op mijn eigen leven, de gemeente, de leer?

1. Het belang van volgorde in studie.  
Zorg dat je eerst de tekst begrijpt voor je hem toepast.
2. Het belang van context. Laat de Bijbel zichzelf uitleggen.

## Hoe bestudeer je profetieën?

### Wat is profetie?

Eerste vermelding van profeet is Abraham (Gen. 20:7)

- Profetie gaat niet per se over toekomst. Abraham deed geen voorzeggingen.

Tweede vermelding is Aäron als 'profeet van Mozes'

- Profeet is een spreekbuis, profetie is boodschap van God

“Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken **de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger**– wat waren ze? Maak het bekend, en **wij zullen het ter harte nemen** en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen.” (Jes. 41:22)

Profeten vertellen over:

- Verleden als les voor vandaag of voorbeeld voor de toekomst.
- Heden, vandaag moet er verandering in handelen zijn
- Toekomst en consequenties van vandaag

Mattheüs nam profetie letterlijk (Matt. 1:22-23)

De schriftgeleerden namen profetie letterlijk (Matt. 2:5)

De Heere Jezus nam profetie letterlijk (Matt. 12:40, 24:15)

Petrus nam profetie letterlijk (Hand. 2:16)

- Veel profetieën zijn al letterlijk in vervulling gegaan, waarom zou dat niet gebeuren met wat nog vervuld moet worden?

- Profetieën gebruiken specifieke aanduidingen, zoals de Olijfberg in Zach. 14:4.
- Let op! Profetieën gebruiken wel stijlfiguren.

Neem profetie letterlijk tenzij de context anders aangeeft.

### 1. De rechtstreeks gegeven verklaring

De zeven sterren zijn de zeven engelen van de gemeenten (1:16, 20);

De zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten (1:13, 20);

De zeven vurige fakkels zijn de zeven Geesten van God (4:5);

De gouden schalen vol reukwerk zijn de gebeden van de heiligen (5:8; vgl. 8:3).

### 2. De verklaring vanuit de directe context:

De ster die op de aarde valt, blijkt de engel van de afgrond te zijn (9:1, 11);

Een tijd, tijden en een halve tijd (12:14), worden verklaard met 42 maanden (11:2; 13:5) en 1260 dagen (11:3; 12:6);

De hoer is de grote stad Babylon (17:1, 5, 18);

De Ruiters op het witte paard (19:11-16, 19) is de Koning der koningen en Heere der heren (vs. 16).

### 3. Verklaring vanuit andere Bijbelboeken:

De Boom des Levens (2:7; 22:2; vgl. Gen. 2:9; 3:22, 24);

De ijzeren staf (2:27; vgl. Ps. 2:9);

De sleutel van David (3:7; vgl. Jes. 22:22).

## Breukprofetieën

Een profetie die in één adem wordt uitgesproken maar een tijdsinterval van een paar duizend jaar omvat.

#### *Wat de Heere Jezus leest:*

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Luk. 4:18-19)

#### *Wat Jesaja schrijft:*

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE **en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten;** (Jes. 61:1-2)

“5 Want **een Kind is ons geboren**, een Zoon is ons gegeven, en **de heerschappij rust op Zijn schouder**. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.” (Jes. 9:5-6)

“9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en **rijdend op een ezel**, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. **Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee**, van de rivier de Eufraat tot aan de eindend der aarde.” (Zach. 9:9-10)

---

## Voorvervulling en eindvervulling

“10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. 11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. 13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.” (Jer. 29:10-14)

- Jeremia schrijft aan de ballingen in Babel, maar spreekt over alle volken en alle plaatsen. Dit gaat zowel over de terugkeer na 70 jaar, als de volledige vervulling in de toekomst.

“27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.” (Joel 2:27-3:1)

- Dit is vervuld met Pinksteren, maar nog niet volledig. De grote dag van de HEERE is nog niet gekomen. Dit zal nogmaals en volledig vervuld worden in de toekomst (vgl. Zach. 12:10, Ezech. 39:29 Jes. 32:15).

## Gezichtspunt van de profetieën

De profeten die God gebruikte om Zijn profetieën op te laten schrijven waren stuk voor stuk Joods. Het grootste deel werd ook nog eens in het Hebreeuws opgeschreven. De enige logische verklaring is dat het Joodse volk en het land Israël het middelpunt zijn. We moeten dus redeneren vanuit Israël.

De Heere Jezus spreekt in Zijn eindtijdrede in Mattheüs 24 over:

- valse messiassen
- gruwel uit Daniël
- de heilige plaats (de Tempel)
- de sabbat
- Judea
- de vijgenboom

Het boek Openbaring heeft het over:

- de kandelaars (menora)
- de sterren (Abraham en Jozef)
- boekrol
- bazuinen
- verzegelden uit alle stammen
- manna
- altaar
- Tempel
- Michaël
- berg Sion
- Armageddon
- Jeruzalem

---

## Markeringspunten

### Volgorde van Deuteronomium 30

- Verstrooiing: Eerst moest Israël verstrooid worden
- Bekering: Dan moeten ze zich bekeren, in hun geval letterlijk terugkeren tot God
- Ontferming: Dan zal Hij zich over hen ontfermen
- Terugkeer: Hij zal hen terugbrengen naar het land
- Herstel: Dan komt het herstel

*Verwijzingen naar Deuteronomium 30*

**Jozua** | Binnentrekken beloofde land | *Joz. 8:34*

**Salomo** | Inwijding tempel | *1 Kon. 8:46-48, 2 Kron. 6:36-39*

**HEERE** | Gericht aan Josia | *2 Kron. 34:24-25*

**Daniël** | Profetie 70 jaarweken | *Dan. 9:11-14*

**Nehemia** | Herbouw Jeruzalem | *Neh. 1:8-10*

Ook zichtbaar in Richteren en ons eigen leven:

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| • Verstrooiing | Overgeleverd | Verlorenheid |
| • Bekering     | Bekering     | Bekering     |
| • Ontferming   | Richter      | Vergeving    |
| • Terugkeer    | Verlossing   | Behoud       |
| • Herstel      | Rust         | Zegeningen   |

### Het Geheimenis

“...dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft [...] **5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is** aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, **6** namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie” (Ef. 3:3-6)



Dat de gelovige Jood en heiden een zijn in het lichaam van Christus is een geheimenis dat voor Paulus nog niet was geopenbaard. We hoeven de gemeente dus niet te zoeken in teksten voor die tijd.

**Onderscheid Messiaanse Rijk >< Nieuwe aarde**

<b>Messiaanse Rijk</b>	<b>Nieuwe aarde</b>
Dood (Jes. 65:20; Ezech. 44:25)	Geen dood (1 Kor. 15: 25-26; Opb. 21:4)
Lang leven (Jes. 65:20)	Eeuwig leven (Opb. 21:4)
Tempel (Ezech. 40-48)	Geen tempel (Opb. 21:22)
Vijanden onderwerpen zich geveinsd (Deut. 33:29; Ps. 66:3)	God alles in allen (1 Kor. 15:28)
Dag en nacht (Jes. 60:11)	Geen nacht (Opb. 22:5)

**Verschil tussen voorzegging en belofte**

Niet alles wat God heeft voorzegt is ook Zijn wil. Sommige dingen 'moeten gebeuren'. Denk aan de kindermoord in Bethlehem en de komst van de antichrist. De huidige terugkeer van het Joodse volk naar Israël past in de profetie, tenslotte moet er een volk in Jeruzalem Zijn om de Heere Jezus te ontvangen bij de wederkomst. De huidige terugkeer staat echter nergens aangekondigd als iets dat God zal doen. De terugkeer in de profetieën staat altijd in context van bekering, de wederkomst en het Messiaanse Rijk.