



de kleine profeten

# MALEACHI

David van Wijck



Israël en de Bijbel  
Gods Woord voor Gods volk

  
de Fontein  
Vrije Baptistengemeente

# Historisch perspectief

## De naam Maleachi

Zie, Ik zend **Mijn engel**, die voor Mij de weg bereiden zal. (Mal. 3:1)

# Gesprekken in Maleachi

- Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, **maar u zegt**: Waarin hebt U ons liefgehad? (Mal. 1:2)
- **Maar u zegt**: Waardoor verachten wij Uw Naam? Doordat u onrein brood op Mijn altaar brengt.  
**En u zegt**: Waardoor maken wij U onrein? Doordat u zegt: De tafel van de HEERE, die is verachtelijk. (Mal. 1:6-7)
- **Dan zegt u**: Waarom? Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie ú trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. (Mal. 2:14)
- U vermoeit de HEERE met uw woorden, **toch zegt u**: Waarmee vermoeien wij Hem? **Doordat u zegt**: Iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de HEERE goed, Híj is hun genegen. Of: Waar is de God van het oordeel? (Mal. 2:17)
- **Maar u zegt**: In welk opzicht moeten wij terugkeren? (Mal. 3:7)
- Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! **En dan zegt u**: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! (Mal. 3:8)
- Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE. **Maar u zegt**: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken? (Mal. 3:13)

# Gesprekken in Maleachi

- Gods liefde voor Zijn volk (1:2-5)
- De gebrekkige offers van het volk (1:6-2:9)
- Huwelijken met vrouwen uit vreemde volken (2:10-17)
- Het volk keurt het kwaad goed (3:1-5)
- God wil herstel geven (3:6-12)
- God wil rechtvaardig oordeel geven (3:13 – 4:3)
- Afsluiting (4:4-6)

# Gesprek 1: Gods liefde

## Maleachi 1:1-5

God zegt: “Ik heb jullie liefgehad.”

Israël zegt: “Waarom hebt U ons liefgehad?”

God zegt: “Ik heb jullie verkozen boven Ezau.  
Ik ga in de toekomst grote dingen voor jullie doen.”

# Gesprek 1: Gods liefde

- De uittocht uit Egypte (Num. 20:14-21).
- Hadad, tegenstander van Salomo (1 Kon. 11:14-22).
- Verwoesting Jeruzalem door Babyloniers (Ob. 1:8-15).
- Handelde alleen uit wraak richting Juda (Ezech. 25:12-13; 35:5).

# Gesprek 2: Gebrekkige offers

## Maleachi 1:6-8

God zegt: “Waar is jullie eerbied en vrees voor mij?  
De priesters verachten Mijn Naam.”

Israël zegt: “Hoe verachten wij U?”

God zegt: “Doordat jullie kreupele en zieke dieren offeren.”



## Gesprek 2: Gebrekkige offers

- Nu dan, tracht toch het **aangezicht van God** gunstig te stemmen, dat Hij **ons genadig zal zijn**. Dit gebeurt door uw hand: zou Hij u ter wille zijn? zegt de HEERE van de legermachten. (Mal. 1:9)
- De HEERE doe **Zijn aangezicht** over u lichten en **zij u genadig!** (Num. 6:25)

# Gesprek 3: Vreemde huwelijken

## Maleachi 2:13-15

God zegt: “Ik neem jullie offer niet langer aan.”

Israël zegt: “Waarom niet?”

God zegt: “Jullie zijn met vrouwen uit vreemde volken getrouwd.”

# Gesprek 4: Goedkeuring van het kwade

**Maleachi 2:17-3:2**

God zegt: “Jullie vermoeien mij met jullie woorden.”

Israël zegt: “Waarmee dan?”

God zegt: “Doordat jullie zeggen dat ik mensen goedkeur die kwaad doen.”

Israël zegt: “Waar is dan de God van het oordeel?”

God zegt: “Mijn boodschapper zal komen.”

## Gesprek 4: Goedkeuring van het kwade

Het is zoals er geschreven staat in de profeten: **Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken**, en: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. **Johannes** kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

(Mark. 1:2-4)

# Gesprek 5: God wil herstel geven

## Maleachi 3:6-10

God zegt: “Keer terug naar Mij en ik zal naar jullie terugkeren.”

Israël zegt: “In welk opzicht moeten wij terugkeren?”

God zegt: “Jullie beroven mij!”

Israël zegt: “Waarvan beroven wij U?”

God zegt: “Van de tienden en het hefoffer. Beproof Mij maar. Geef het en Ik zal zegenen.”

## Gesprek 5: God wil herstel geven

Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en **de vervloeking** die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u **zult zich bekeren tot de HEERE**, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

Deuteronomium 30:1-3

# Gesprek 6: God wil rechtvaardig oordeel geven

**Maleachi 3:13-4:3**

God zegt: “Jullie woorden tegen Mij waren te hard.”

Israël zegt: “Wat hebben wij dan gezegd?”

God zegt: “Jullie hebben gezegd dat God dienen nutteloos is. Degenen die God beproeven door goddeloosheid ontkomen gewoon. Maar Ik zal komen met oordeel en met genezing.”

# Afsluiting door God Zelf

Maleachi 4:4-6



Profetisch perspectief

# Vooruitblik in elk gesprek

1	Gods liefde voor Zijn volk (1:2-5)	Israël zal Gods grootheid laten zien tot buiten haar grenzen
2	De gebrekkige offers van het volk (1:6-2:9)	Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat zal Gods Naam groot zijn onder de heidenvolken
3	Huwelijken met vrouwen uit vreemde volken (2:10-17)	God zoekt een goddelijk nageslacht
4	Het volk keurt het kwaad goed (3:1-5)	God stuurt Zijn boodschapper, die voor Hem de weg zal bereiden
5	God wil herstel geven (3:6-12)	Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren
6	God wil rechtvaardig oordeel geven (3:13 – 4:3)	Oordeel en genezing zullen komen op 'die dag'
7	Afsluiting (4:4-6)	Elia komt voor de dag van de HEERE

# Centrale thema's

- Elia
- De dag van de HEERE
- Gods grootheid tot buiten Israëls grenzen

## Thema: Elia

- Zie, Ik zend Mijn engel [boodschapper], die voor Mij de weg bereiden zal. (Mal. 3:1)
- Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. (Mal. 4:5-6)

## Thema: Elia

Want Ik, de HEERE, ben niet veranderd, ú, **kinderen** van Jakob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw **vaderen** bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.

(Mal. 3:6-7)

## Thema: Elia

En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vadersen te bekeren tot de kinderen **en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen**, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. (Luk. 1:17)

# Thema: Dag van de HEERE

- 'de dag van Zijn komst' (3:2)
- 'de dag die Ik maken zal' (3:17)
- 'die dag' (4:1)
- 'de dag die komt' (4:1)
- 'de dag van de HEERE' (4:5)

# Thema: Dag van de HEERE

- 'Jaar van afrekening' (Jes. 43:8)
- Het boek Openbaring
- Aanduiding voor beslissende gebeurtenis
  - 'Midiansdag' (Jes.9:3)
  - 'de dag van Jizreël' (Hos.1:11)
  - 'de dag van benauwdheid' (Ps. 20:2)
  - 'de dag van zijn reiniging' (Lev. 14:2)



# Thema: Gods grootheid buiten Israël

- Uw eigen ogen zullen het zien, en u zult zelf zeggen: Groot is de HEERE, tot over de grenzen van Israël! (1:5)
- Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken (1:11)
- Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de HEERE van de legermachten. (3:12)



de kleine profeten

# MALEACHI

David van Wijck



Israël en de Bijbel  
Gods Woord voor Gods volk

  
de Fontein  
Vrije Baptistengemeente