

Reader 4: De Eindtijd

Door Christian Stier

De dag van de Heere

> In de Bijbel is de 'dag van de Heere (JHWH)' niet een dag van vierentwintig uur, maar een periode, die begint met oordelen die over deze aarde komen en eindigt met de wederkomst van Christus en de oprichting van Zijn Koninkrijk.

> Tot aan deze dag zal satan nog vrij spel hebben, maar er komt een moment dat de Heere gaat ingrijpen. In eerste instantie met oordelen en door de strijd met satan aan te gaan. Alles wat hoogmoedig is en zich tegen de Heere verzet, zal worden gebroken en vernederd (zie Jes. 2:10, 11 vgl. met Opb. 6:12-17). De Heere zal vervolgens recht verschaffen en regeren met recht en gerechtigheid (Jes. 2:12-21).

> In de Bijbel vinden we verschillende benamingen voor 'de dag van de Heere'. Alleen al in Sefanja 1:14-16 vinden we zeven namen. *"De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken, een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens."*

> Jesaja omschrijft het als: 'de dag van de wraak' (Jes. 34:8; 63:4), Ezechiël: 'de dag van de verbolgenheid des Heren' (Ez. 7:19; Sef. 1:14,18) en Paulus: 'de dag van (Jezus) Christus' (Fil. 1:6,10; 2:16; 1 Kor. 1:8; 2 Kor. 1:14).¹

Laatste jaarweek

Als we het hebben over 'de eindtijd' en 'de dag van de Heere' dan komen we automatisch ook terecht bij de laatste jaarweek van Daniël 9:27. In zowel Daniël als Openbaring wordt deze periode opgesplitst in 2 x 3,5 jaar.

Benaming

Een halve week

1260, 1290, 1335 Dagen

42 maanden

Een tijd, tijden en een halve tijd (= 3,5)

Te vinden in

Dan. 9:27

Dan. 12:11, 12; Opb. 11:3; 12:6

Openb. 11:2, 3 en 13:5

Dan. 7:25; 12:7; Opb. 12:6, 14

Grote misleiding

Belangrijk kenmerk van de eindtijd is misleiding. *"Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen in Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden."* (Matt. 24:4, 5).

> 'Christus' (Χριστός) is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord 'Messias' מָשִׁיחַ

De Heere Jezus roept in de eerste plaats Zijn Joodse volksgenoten op om waakzaam te zijn en zich niet zomaar te laten meeslepen als iemand beweert de beloofde 'Messias' (Christus) te zijn.

¹ Kijk voor meer teksten: Jes. 13:6-9; Joël 1:15; 2:1, 11, 31; Mal. 4:5; Rom. 2:5; 1 Thess. 5:2; 2 Tess. 2:2, 3; 2 Petr. 2:9; 3:7-12; 1 Joh. 4:17.

- > Antichrist: 'Anti' betekent in ons taalgebruik ergens tegen zijn. In het Grieks heeft het meer de betekenis van 'In de plaats van'. De antichrist wil in de plaats van Christus regeren.
- > Satan is de na-aper van God. Hij misleidt en verleidt.

God	Satan
<p>Messias "Jezus, Zoon van God" (Joh. 1:50)</p>	<p>Antichrist "de mens van de wetteloosheid, zoon van het verderf, de tegenstander van God" (2 Thess. 2:4)</p>
<p>Koninkrijk "Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Luk. 1:32, 33 zie ook Dan. 2:44; 7:13)</p>	<p>Antichristelijk koninkrijk "En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos." Dan. 2:42</p>

De gruwel van de verwoesting

1. 70 ^{ste} jaarweek (Dan. 9:24-27)	2. 'Verachtelijke man' (Dan. 11:21)	3. 'Benauwde tijd voor Israël' (Dan. 12:1)
<p>"Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste." (Dan. 9:27).</p>	<p>"Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen." (Dan. 11:31)</p>	<p>"Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen." (Dan. 12:11)</p>
<p>> In het begin van de laatste jaarweek zal het verbond versterkt worden. > Halverwege de week zal de offerdienst ophouden.</p>	<p>> Heiligdom en vesting worden ontheilgd. > Offerdienst wordt stopgezet en de verwoestende gruwel neer gezet.</p>	<p>> Offerdienst wordt weggenomen en gruwel neergezet. > Gruwel staat 1290 dagen (3,5 jaar).</p>

Het woord 'gruwel'

Het woordje "gruwel" is in het Hebreeuws "sjikkoets" (08251) dat 'afgoderij' betekent of zelfs een 'afgodsbeeld'. We komen het woord o.a. tegen in:

- "Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de **gruwel** der

Ammonieten" (1 Kon. 11:5).

- *"Daarop zei Ik tegen hen: Laat ieder de afschuwelijke afgoden waar hij tegen opkijkt, wegwerpen. U mag uzelf niet verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben de HEERE, uw God (Ezech. 20:7).*

De Heere Jezus in Zijn eindtijdrede

> De Heere Jezus verwijst expliciet naar Daniël waar gesproken wordt over deze 'gruwel'. *"Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!" (Matt. 24:15).*

De gruwel in Openbaring

> Dit afgodsbeeld (deze gruwel) komen we ook in Openbaring 13 tegen bij het tweede beest (de handlanger van het eerste beest): *"14b En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden."*

Heilige plaats

> Er wordt in Daniël op drie plekken gesproken over het *"terugkerende offer"* en over *"slachtoffer en spijsoffer"* dat zal stoppen en waarvoor in de plaats dus dat beeld zal komen. Dit wijst op een tempel of religieus centrum waar zelfs de offerdienst een feit zal zijn.

> Het afgodsbeeld komt op "de heilige plaats" (Matt. 24:15), mijns inziens de herbouwde tempel die nog gebouwd zal worden in Jeruzalem.

> Denk in dit verband ook aan het Tempelinstituut, waar men druk bezig is met het maken van allerlei voorwerpen voor de nieuwe tempel.

Valse vrede

"Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden..." (Dan. 9:27a)

> Dit wijst erop dat er in het begin van de laatste jaarweek een verbond gesloten zal worden. De eerste helft van de week (3,5 jaar) zal er vrede zijn. De tempel zal herbouwd zijn en de offerdienst (sinds 70 n. Chr.) eindelijk weer hersteld worden.

> Toch blijkt het na 3,5 jaar om een valse vrede te gaan. *"Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten."* (1 Thess. 5:1-3).

Samengevat

1. In het begin van de laatste jaarweek zal het verbond met Israël versterkt worden en zal er vrede zijn.

2. De tempel zal worden herbouwd en de offerdienst zal weer een feit zijn.

3. Halverwege de 'week' komt er een grote omkeer. De offerdienst wordt gestopt en daarvoor in de plaats komt 'de gruwel' (het afgodsbeeld). Het Joodse volk kan de Heere niet

meer dienen door middel van de offerdienst, maar moet het beeld (en daardoor satan) aanbidden, anders worden ze gedood.

Teksten over 'de grote verdrukking'

> *"Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal."* (Matt. 24:21)

> *"In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek"* (Dan. 12:1).

> Jeremia spreekt net als Daniël over "die dag" die komen gaat. *"Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden"* (Jer. 30:7).

> *"Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen"* (Zach. 12:2, 3; 14:2).

De twee beesten uit Openbaring 13

1. Beest uit de zee (vs. 1-10): **leider**

2. Beest uit de aarde (vs. 11-18): **valse profeet**

1. Kenmerken beest uit de zee (leider)

> 42 maanden macht om godslasteringen te spreken (vs. 5)

> Ontvangt eer en aanbidding (vs. 4, 8)

> voert oorlog tegen de heiligen (vs. 7)

> macht gegeven over elke stam, taal en volk <wereldleider> (vs. 7)

Dezelfde kenmerken van dit eerste 'beest uit de zee' vinden we ook in Daniël 7, 8, 9 en 11.

Dan. 7 (Schrikwekkend dier)

> *"namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon"* (Dan. 7:20,21)

> *"24 En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd."*

Dan. 8 (kleine hoorn en de koning hard van aangezicht)

> *"Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken"*

worden." (Dan. 8:23-25).

Dan. 9 (verwoester)

> *"Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste."*
(Dan. 9:27).

Dan. 11-12 (verachtelijke man)

> *"Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is."*
(Dan. 11:21)

> *"Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen."*
(Dan. 12:11)

2 Thess. 2 (mens van de wetteloosheid)

> *"Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet."* (2 Thess. 2:3, 4).

2. Kenmerken beest uit de aarde (valse profeet)

> Messiasfiguur die wonderen en tekenen doet (vs. 12-15; 16:13; 19:20; 20:10)

> Oefent alle macht en zorgt dat de mensen het eerste beest gaan aanbidden (vs. 12).

> Ziet er uit als het Lam maar spreekt als de draak (vs. 11).

"Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen." (Joh. 5:43; vgl. 2 Kor. 11:14)

> Dit tweede beest richt een beeld op wat zelfs een geest zal krijgen en wat aanbeden moet worden (vs. 15). Dit beeld is de 'gruwel van de verwoesting' waarover we in Mattheüs 24 en Daniël 9 en 12 kunnen lezen.

< **Zie bijgevoegd artikel over verbanden tussen Openbaring 13 en Daniël 7** >